

## Spannende tijden

*"Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen?" (Jesaja 43:9)*

We maken spannende tijden mee, verbijsterende ontwikkelingen. Ik bedoel natuurlijk de razendsnelle veranderingen die zich in het Oostblok voltrekken. Dat beeld op de T.V., dat de gripper van een hijskraan zich vastbeet in de muur van Berlijn, dat zullen we toch niet gauw vergeten. En wat kwam er allemaal niet achteraan ... In Tsjecho-Slowakije kwamen mensen aan de macht die een maand eerder nog gevangen zaten. En nog vóór de Kerst kwam zelfs het bewind van de absolute dictator Ceausescu ten val. Helaas tegen een hoge prijs, van veel bloed. Maar 1989 werd het jaar van de totale ommekeer in Europa.



Als christenen zullen we bij dit alles ook vragen: wat betekent dit nu in het licht van de Bijbel? Hoe is dit te plaatsen op Gods wereldklok?

Daar moeten we allereerst van zeggen het is niet zó eenvoudig, dat je domweg een tekst over 'bevrijding', over 'verlossing', of zelfs over 'communisten' op kunt slaan. De Bijbel is geen handboek voor politiek en ook geen puzzelboek, waarin een draak met tien horens de E.E.G. is en een rood paard het communisme of zo. Nee, zo gaat dat niet en wij kunnen ook niet in Gods agenda kijken om te zien wat er nú zal gaan gebeuren.

### Gods hand werkt

Maar toch. Toch is het zó belangrijk om te bedenken dat onze God de God van de geschiedenis is. Te beseffen, dat zijn hand werkt op het Wenceslasplein, maar ook op het Kremlin en het Binnenhof. En hoe krijg je daar nu oog voor? Het kan een goede hulp zijn als we in een stuk Bijbelse geschiedenis *trekken herkennen* van wat er in onze tijd gebeurt.

Dezer dagen moet ik het meest denken aan de tijd aan het einde van de Babylonische ballingschap. Al bijna 70 jaar zaten de Israëlieten in ballingschap in Babel. En het leek of er *niets*

veranderde. Alle verhoudingen zaten vastgeroest. Maar toen klonken daar de profetieën van Jesaja: het eind is in zicht! Na 70 jaar zou het volk terugkeren naar huis! En er werd gewezen op de spectaculaire gebeurtenissen van die dagen. Namelijk dat ene koning Kores, koning van de verre en 'achterlijke' Perzen, nu ineens onvoorstelbare overwinningen boekte. Zó erg, dat ze zelfs in Babel de wenkbrauwen fronsten.

### Wie begrijpt deze tijd?

In die situatie ziet Jesaja in gedachten de Verenigde Naties in vergadering bijeen ("de natiën hebben zicht verzameld"). En wie van de ambassadeurs weet de zaken in het juiste perspectief te zetten? Niemand immers. Men is perplex. Dan wijst de HERE zijn eigen volk aan als zijn ambassadeur: "Gij zijt mijn getuigen, en mijn knecht" (vs. 10). Er wordt een beroep gedaan op het feit, dat Israël de HERE kent en dus kan bevestigen: buiten Hem is er geen God, die de geschiedenis leidt. Het is Gods hand die in dit alles werkt.

Ja, dat is taal die je in de V.N. niet vaak hoort. Nu niet en toen ook niet. Maar dit leren wij ervan: je moet de HERE kennen, werkelijk kennen als Verlosser, om de gebeurtenissen van van-

daag te kunnen begrijpen. De publieke opinie in Jesaja's dagen zal gezegd hebben: er is toevallig ene meneer Kores opgestaan, die alle volkeren de vrijheid gaf om terug te keren naar huis. Daar kon Israël mooi van profiteren. Maar de HERE zegt: "Om uwentwil zend ik iemand naar Babel". En in Jes. 45 lezen we, dat de HERE Kores aanstelde, hoewel deze Hem niet kende. Ja, wie zal het kunnen nalaten om daarbij tegenwoordig aan Gorbatsjov te denken? Ik zeg niet: Kores=Gorbatsjov. Maar wel dit: God kan een ongelovige koning gebruiken als zijn knecht. Welnu, kan Hij Gorbatsjov niet gebruiken? Een gedoopt christen notabene, vanaf zijn geboorte door God geroepen, al wil hij zijn God niet kennen. Waar komt zo iemand vandaan? Als we de HERE kennen, dan weten we waar we in de krant op moeten letten. Namelijk dit: hoe gaat het met Gods kinderen in die landen? Zien we voor hen iets veranderen? Onder al het tumult uit van de wereld denkt de Vader aan zijn kinderen. Laten we veel bidden voor een opleving van de kerken, die nu herademing krijgen. En om lucht voor de Joden, Gods kinderen vanouds. We beleven machtige tijden, waarin ook nog veel onzeker is. Maar we zijn in de hand van een machtige God.